

Bijbelstudie Pelgrimspsalmen



Werkboek

Pelgrimspsalmen

Inleiding

Zomerstudie 24 juli t/m 25 augustus 2017

3 dagen per week, 1 psalm

24 t/m 28 juli	Psalm 120-122
31 juli t/m 4 aug.	Psalm 123-125
7 t/m 11 aug.	Psalm 126-128
14 t/m 18 aug.	Psalm 129-131
21 t/m 25 aug.	Psalm 132-134

Kortweg zijn het de liederen die de Israëlieten zongen als zij op weg gingen naar Jeruzalem voor het vieren van de grote feesten; bedevaartliederen dus.

Voor ons kunnen het ook liederen zijn die ons helpen nu we onderweg zijn naar het nieuwe Jeruzalem. Lieder om tot bezinning te komen, om ons verlangen weer aan te wakkeren, om ons op de 'smalle weg' te houden. Het kunnen ook liederen zijn die ons weer terug brengen naar de kern van ons geloof: Jezus -> de Weg (Joh. 14:6) en dat christenen 'aanhangers van de Weg' zijn (Hand. 9:2).

We vinden in deze Psalmen bemoediging en inspiratie om ook nu als pelgrims te leven, dienstbaar te zijn (te groeien in dienstbaarheid), aanbidding, dagelijks werk, nederigheid, berouw, vreugde, lachen, zegen, vergeving etc.

'Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid' (Kol. 2:6-7).

Enkele thema's die je tegenkomt in deze psalmen:

- Leugens achterlaten | (Psalm 120:2) Op weg gaan betekent iets achterlaten. Op deze pelgrimsreis moeten we: de brede weg van het leven van de leugen achter ons laten en ons uitstrekken naar de waarheid. We laten ons vaak leiden door leugens als: 'Je bent wat je doet', 'Je moet succes hebben', 'Jij mag er niet zijn zoals je bent', 'Leef vanuit je eigen kracht'. Jezus zegt van zichzelf: 'Ik ben de Weg, de WAARHEID, en het leven!' Satan is de aardsleugenaar die ons maar wat graag iets anders wil laten geloven. Maar wij zijn GELIEFDE DOCHTERS van onze Hemelse Vader en Hij wil niets liever dan ons ontmoeten, omarmen en kronen bij de eindstreep! En nu, onderweg, wil Hij onze richting zijn, ons bemoedigen en aansporen samen met hen die ons zijn voorgegaan. Omarm de waarheid!
- Ontvankelijk zijn | (Psalm 127:2) We leven in een wereld van 'we moeten het zelf maken'. Maar we kunnen zwoegen tot we een ons wegen, als de Heer ons niet zegent, bereiken we niets. Als pelgrims moeten we leren om ontvankelijk en afhankelijk te zijn; wie zijn we in Christus? We moeten onszelf leren zien als Gods geliefde dochters. Ook moeten we leren om ons dagelijks werk te relativiseren ten opzichte van Gods koninkrijk wat komen gaat.
- God zegenen en een zegen zijn (Psalm 134) God zegenen is: goed spreken van God, Hem de eer geven, Hem loven en prijzen! Zó ontvangen we Zijn zegen en kunnen we anderen tot een zegen zijn. Zoals we lasen in onze Galatenstudie, iedereen die gelooft wordt met Abraham gezegend. Geestelijke zegeningen zijn oa: geloof, vertrouwen, kracht, bevriend zijn met God en Zijn kracht ervaren in je leven. Dit gaat de materiële zegeningen ver te boven. Materiële zegeningen zijn slechts 'tekenen': bv rijkdom, bezit, kinderen.

Ik hoop dat je tijdens deze studiereis jezelf steeds af zult vragen:

- wat spreekt me aan
- waar word ik door geraakt
- wat kan ik er mee
- wat wil dit zeggen voor mij persoonlijk
- wat moet ik achter mij laten nu ik op weg ben
-

Veel zegen gewenst!

~In het werkboek heb ik boven elke Psalm de titel gezet die ik heb overgenomen uit de HSV~.

Ik ben een vrouw met een bestemming
En al jaren onderweg
Om me heen lopen de mensen
Aan wie ik mij heb gehecht
Mijn woestijn kent stroken asfalt
Neonlichten en vertier
Kijk ons leven of we God zijn
Tot we staan voor de rivier
Want elke stap die brengt ons dichterbij
Bij de grote oversteek
Iedereen gaat als het tijd is
Iedereen moet hier doorheen
Bij elke afscheid op de oever
Loop ik met wie blijven terug
Met de tranen in mijn ogen
Maar de hoop steeds in mijn rug
Want ik weet
Nog één rivier
Nog één rivier
Nog één rivier
En dan ben ik thuis!!!

Lied van Matthijn Buwalda, "Nog een rivier"

Psalm 120 Gebed om bescherming

S:

O:

A:

K:

Ons leven is een reis. Als gelovigen zijn we allemaal pelgrims; op reis. Het gaat om ons geloof, om God die voor ons een bestemming heeft. We hebben allemaal een eindbestemming, hoe dan ook. Onderweg hebben we richting nodig.

Wat is jouw eindbestemming?
Wie is jouw kompas, wat is je landkaart?

Psalm 121 God bewaart Zijn volk

S:

O:

A:

K:

In deze Psalm kom je het woord 'bewaarder'/'wachter' tegen. Hiervoor kun je ook lezen 'beschermer'. Hij is altijd bij je! Hij stond aan je begin en bij zal er zijn bij je einde. Hij is de Schepper; de Alpha & Omega.

Psalm 122 Vrede voor Jeruzalem

S:

De pelgrim is blij! Hij heeft zijn reisdoel bereikt (Jeruzalem). Als je bv kijkt naar je kerkgang, kijk je daar naar uit, word je er blij van? Of naar ons uiteindelijke doel, een ontmoeting met onze Hemelse Vader, en eeuwig leven bij Hem is dat is jouw doel/heb jij dat doel voor ogen? Wat doet dat met je?

O:

A:

K:

Psalm 123 Gebed om redding

S:

O:

A:

K:

Psalm 124 God bewaart in nood

S:

Vs 8 Het begin van wat je vaak hoort als je een kerkdienst bezoekt: votum

O:

A:

K:

Psalm 125 Onwankelbaar vertrouwen

S:

Opwekking 735 'Wie vertrouwen op de Heer...'

O:

A:

K:

Psalm 126 Danklied na de ballingschap

S:

Een reis zit niet altijd mee, files op weg, vertragingen bij de spoorwegen. Je levensreis als christen gaat ook niet altijd vanzelf. Soms moet je lastige keuzes maken; keuzes die anderen niet begrijpen. De komende 3 Psalmen willen je bemoedigen!

O:

A:

K:

Psalm 127 Gods onmisbare zegen

S:

O:

A:

K:

Bij vs 1 en 2 moest ik denken aan Opwekking 713 Want als U het huis niet bouwt...

*Want als u het huis niet bouwt,
is mijn moeite tevergeefs.
Als u niet werkt door mij
blijft er niets dat waarde heeft.
Ik wil bouwen aan een huis
dat de vuurproef kan
doorstaan;
iets dat blijvend is,
waarvan u zegt: Goed gedaan.*

Lees hierbij ook 1 Kor. 3:9-15

Psalm 128 Zegen voor het gezin

S:

Achtergrond bij vs 2 In de tijd vd richters en koningen was het niet vanzelfsprekend dat je zou maaien wat je in de lente had gezaaid. Je veld kon geplunderd zijn door vijanden bv. In deze tijd was eten wat je werk opbracht een bijzondere zegen.

O:

A:

K:

Psalm 129 Vervolgd, maar gespaard

S:

O:

A:

K:

Psalm 130 Zesde boetpsalm

S:

Ellende, verlossing en dankbaarheid...'Uit de diepten roep ik U...Heer mijn God!'

Lied van Sela bij vs 5 en 6 NBV 'Ik zie uit naar de Heer!'

O:

A:

K:

Psalm 131 Kinderlijk vertrouwen

S:

Vers 1 begint met 4 ontkenningen (NBV), vers 2 met positieve uitspraken. In deze Psalm staan eigenschappen die passen bij een christen. Zie je ze?

O:

A:

K:

Psalm 132 Gebed voor Sion

S:

O:

A:

K:

Bij 132-134 Gelovigen zijn samen op reis. Hier is het reisdoel de tempel, voor ons is dat de 'eindstreep' (en i.t.t. hier op aarde is er niet 1 winnaar, maar mogen we allemaal winnaars zijn!) Psalm 133 laat zien hoe mooi de onderlinge liefde kan zijn (écht samen reizen!). In het laatste pelgrimslied lezen we dat de Heer de reizigers zegent. (Gal. 3:9 Ieder die gelooft, wordt met Abraham gezegend lazen we in onze vorige studie!) Maar ook wij mogen Hem zegenen: loven en prijzen.

Psalm 133 Broederlijke liefde

S:

Zie ook 1 Kor. 13:4-7 en de samenvatting van de Wet die Jezus ons geeft in Matt. 22:37-39

O:

A:

K:

Psalm 134 Aansporing om God te loven

S:

O:

A:

K:

GEBED OM ZEGEN

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat u van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin u zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Tekst: Hans Maat

Muziek: Gerrit A. Dekker

©2005 Unisong Music Publishers t/a HGJB Music